

## Een nieuw kinderboek

Begin 2013 raakte Jean in gesprek met oud-collega Alfo van Dijk over het maken van liedjes. Omdat Jean reeds langer bekend was met het schrijven van liedteksten en Alfo als muziekdocent vele melodieën bedacht, besloten beiden om samen iets te gaan doen, speciaal voor kinderen. Zeker omdat Alfo in het voorjaar opa werd van zijn eerste kleinkind.

Dit resulteerde in een aantal liedjes over dieren.

Bij Jean rijpte toen het plan om het geheel uit te gaan geven.

Het moest volgens hem een kinderboek worden met verhaaltjes en toegevoegd de liedjes op cd, zodat meerdere kinderen er van konden genieten. Verder dacht men als oud-leerkrachten aan scholen, waar men steeds op zoek is naar nieuwe kinderliedjes.

Men was zeer verheugd over het feit, dat Ger Groeneveld wederom zijn medewerking toezegde om het geheel te voorzien van fraaie tekeningen.

De titel is inmiddels ook bekend.

Het boek zal gaan heten: "In de Zoe van Doedeljoe".

De teksten zijn klaar en momenteel is men bezig met de opnames van de 28 liedjes, terwijl Ger de eerste tekeningen al heeft vervaardigd.

Pierre Logister tekent voor de opmaak en de redactie van het geheel.

Waar gaat het in dit kinderboek over?

We willen alvast een tipje van de sluier oplichten over de inhoud.

Baas Doedeljoe is de gezellige directeur van een dierentuin. Hij doet niets liever dan muziek maken op zijn accordeon. Hij houdt evenveel van al zijn bewoners in het park.

Natuurlijk gebeuren er allerlei dingen in zijn Zoo, soms droevige, gewone of wel eens spannende. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een bijpassend lied.

Veel gaan we nog niet verklappen, maar zo is er schijnbaar een droevige zebra, doen de nijlpaarden Nelis, Neli en Nullis de klompdansen en helpt een wonderdokter dieren, die de raarste ziektes hebben. En wat te denken van 'dieren ruiken wel, maar stinken niet'.

Of een Werelddierendag met gekke eetwensen.

Het boek wordt opgedragen aan de kleinkinderen Faye (van Ger), Lieke (van Alfo) en Bente (van Jean). Wanneer het officieel gaat verschijnen en te koop ligt in de winkel, daarover kunnen nog geen mededelingen worden gedaan? De vier genoemde heren zijn naarstig op zoek naar een uitgever, want een boek uitgeven in deze tijd van crisis is en blijft een moeilijke zaak.

Overigens hebben Alfo en Jean reeds een aantal "voorstellingen" gegeven op de basisscholen 'De Blokkenberg' in Chevremont en 'An d'r Put' in Waubach. De verhaaltjes met aansluitende muziekles vielen erg in de smaak bij kleuters en leerlingen van de groepen 3 en 4, net als bij de leerkrachten. De bijgaande foto's op de volgende pagina's geven een goede impressie.







### Basisschool 'De Blokkenberg' Chevremont



Voorlezen, luisteren naar het verhaal en de muziek, bewegen op accordeonmuziek van meester Fons



Samen met de schrijver en de componist op de foto.





### Basisschool 'An d'r Put' Waubach

(met de klok mee: voorlezen in de Zoe; een aandachtig gehoor; met Zoemoe aan de muzikale wandel; zebra Zoemoe en Bente)



Groep 1a, met de echte Bente, opa Rimburg en opa Eijgelshoven.



## Opnames

Niet in de 'Zoe van Doedeljoe', maar wel tussen de dieren in de privéstudio van de componist voor de opnames van de liedjes en de teksten voor de CD.



LIEKE, TATUM, LISA EN FINN IN "DE STUDIO" VOOR OPNAMES



Het zijn leerlingen van  
Basisschool

'de Blokkenberg'  
uit Chevremont.

